



Clubblad

van de Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst



LEOPOLD
DE EERSTE
KONING VAN BELGIE
IS HIER OP DE 17^{DE} DAG
VAN DE MAAND JULI ANNO 1831
BINNENGEKOMEN OP
BELGISCHE GROND
EN PLECHTIG
ONTVANGEN

NIEUWS VAN ONZE VOORZITTER

Beste Clubleden,

GARNALEN

Op het ogenblik dat ik dit voorwoordje schrijf is het 18 juni. Deze datum is niet belangrijk, maar wel de temperaturen die we de laatste dagen konden noteren en waarschijnlijk ook de temperaturen die ons voor de volgende dagen worden voorspeld..... !!

30 TOT 32 GRADEN

Niet alleen de warmte, maar ook de droogte begint velen parten te spelen. Denken wij maar aan de landbouw, de gewassen, het vee De natuur kreunt onder deze situatie. Bosbranden in Portugal met tientallen slachtoffers. Regelmatig vertoef ik aan de Belgische kust, in Oostduinkerke, waar de garnaalvissers te paard dikwijls nog de zee intrekken, om de zo lekkere garnalen voor ons te vangen. Folklore en traditie ja, maar de garnaalvissers hebben ervaring zat met de weersomstandigheden. Recent had ik een kort gesprek met een van hen, natuurlijk over de weersomstandigheden.

Ik kon nog juist zijn westvlaams verstaan : "Te warme meniere, het ziewater is vele te warme". Je zag de ontgoocheling in zijn ogen. Toen ik iets later de golven onder mijn blote voeten voelde slaan, dacht ik eerst dat ik in een warm bad stapte dat oma of mama vroeger had klaargezet.

Later op de dag stond ik in de plaatselijke viswinkel te kijken naar de aangeboden noordzeevissen :

GARNALEN GEPELD 94 euro de kg.....!!

Opwarming van de aarde Mr Trump....?

Ondertussen kan je in dit blad de verschillende verslagen zien van de activiteiten in het tweede trimester. Ik hoop dat de wandeling in Waterloo heeft kunnen doorgaan. Weersvoorspelling op dag van de wandeling 32 graden. Inspanningen zoveel mogelijk beperken, zeker voor senioren..!

De activiteiten staan gedurende de maanden juli en augustus op een iets lager pitje. Wandelen en fietsen blijven echter tijdens deze maanden op de agenda staan. Kijk ook verder in dit blad.

Aan iedereen een welgemeende en rustige vakantie.

Een kleine garnaal.

INHOUD

1. Foto Cover : Organisator Johan bij het standbeeld van Leopold I in De Panne
2. Nieuws van de voorzitter
3. Voorlopige activiteitenkalender
De club organiseert
- 4-5. Uitnodiging : Daguitstap Lessen en Edingen
6. Verslag : Wandeling Osbroek
7. Uitnodiging : Mosselrit
8. Uitnodiging : Fietstocht
Inschrijvingsformulier
9. Verslag : Oudenaarde
- 10-11. Verslag : De Panne
- 12-13. Verslag : Ghelamco-arena
- 14-15. Verslag : Wandeling Waterloo
16. Sfeerbeelden Etentje Vrije Tijd
17. Personalia
18. Aandachtspunten - foto Bestuur
19. Oud worden
20. Zomergroeten

COLOFON

Dit clubblad verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de leden van Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst.

Secretariaat

Marcel Goeman

Heuvel 89B

9320 Erembodegem

Telefoon : 053/789649

E-mails : secretaris@seniorenclubaalst.be of
marcel.goeman@skynet.be

Website : www.seniorenverenigingaalst.be

Bankrekeningnummer :

BE09 2930 0045 6157

Seniorenvereniging Fortis Aalst

Bic code : GEBABEBB

VOORLOPIGE ACTIVITEITENKALENDER 2017

JANUARI

Do 19 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Za 28 - Nieuwjaarslunch

FEBRUARI

Do 16 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Zo 19 - The Illusionists in Stadsschouwburg Antwerpen

MAART

Do 16 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

APRIL

Di 18 - Wandeling in Osbroek en stadspark Aalst

Do 20 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Di 25 - Daguitstap naar Oudenaarde

MEI

Di 02 - Wandeling in De Panne

Do 18 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Di 23 - Daguitstap met bezoek Ghelamco-arena en Haven van Gent

JUNI

Do 01 - Etentje vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Do 22 - Daguitstap met wandeling in omgeving Waterloo

JULI/AUGUSTUS

Fietstocht : Mosselrit (juiste datum nog te bepalen)

AUGUSTUS

Fietstocht (datum nog te bepalen - mogelijk in september)

SEPTEMBER

Do 14 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Zo 17 tot Do 21 - Meerdaagse reis naar Friesland, Bremen en Hamburg

Do 28 - Daguitstap Lessen

OKTOBER

Do 19 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Zo 22 - Cirque du Soleil - Totem in Brussels Expo
Wandeling in Pamel (datum nog te bepalen)

NOVEMBER

Do 16 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Za 18 - The Music Show Scotland in Sportpaleis Antwerpen

Wo 22 - Namiddagbijeenkomst in Caelberg Moorsel

DECEMBER

Do 7 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Bijkomende activiteiten worden aangevuld wanneer bekend.

De vrije tijd- en ontmoetingsnamiddagen gaan door in Gasthof D'oude Brouwerij (Veranda) van de abdij van Affligem, Abdijstraat Affligem, en starten om 14u30.

Dit is het voorlopige programma. Er is nog ruimte in de agenda voor bijkomende activiteiten en/of daguitstappen. Gezien we nog niet alle activiteiten op voorhand kunnen bepalen is het aangewezen om de volgende clubbladen goed na te lezen of onze website www.seniorenverenigingaalst.be te raadplegen.

DE CLUB ORGANISEERT VOLGENDE UITSTAPPEN :

1. Op ZONDAG 22 oktober 2017 om 18u00 CIRQUE DE SOLEIL- TOTEM (nog 4 plaatsen beschikbaar) dat doorgaat in Brussels Expo.
De uitstap gebeurt met een bus die vertrekt in Dendermonde - en aan de parking in Erpe- Mere
De prijs bedraagt 57,- euro
2. Op ZATERDAG 18 november 2017 om 19u30 DE MUSIC SHOW SCOTLAND (kan ook nog op ingeschreven worden)
Deze Show gaat door in het Sportpaleis te Antwerpen. Dit is een 3u durende indoorpipeshow (de grootste van de wereld) met Keltische muziek, zang, Schotse dans, Ierse stepdance en humor.
Deze uitstap gebeurt eveneens met een bus met vertrekplaatsen aan de parking in Erpe-Mere, Dendermonde, en Sint-Niklaas.
De prijs bedraagt 55,- euro.

Inschrijvingen bij Orpha Van den Eeden : ovde@pandora.be

De betaling verwachten we tegen 1 augustus 2017

UITNODIGING : UITSTAP NAAR LESSEN EN EDINGEN EN BEZOEK AAN BRASSERIE DE SILLY

Een hemels en een aards paradijs.

Op donderdag 28 september staat er een mooie en interessante daguitstap op ons programma met een geleid bezoek aan het middeleeuwse Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos (l'Hôpital Notre Dame à la Rose) in Lessen. Volgt daarna een bezoek en rondleiding aan de Brasserie de Silly om na de lunch de steven te wenden richting het bijzonder indrukwekkende park van Edingen.

We beginnen met het onthaal en met een koffie waarna een gids ons rondleidt doorheen acht eeuwen geneeskunde en geschiedenis en een uitzonderlijk stuk erfgoed van Wallonië. L'Hôpital Notre Dame à la Rose is een van de laatste volledig zelfstandige gasthuizen uit de middeleeuwen. De uitgebreide verzameling geneeskundige, farmaceutische en kunsthistorische voorwerpen is te bewonderen in 20 ingerichte zalen die onlangs volledig werden gerenoveerd. Daarnaast is er nog een bijzonder interessante tuin met geneeskundige planten.

Bij dit bezoek worden we ondergedompeld in de visie op en het omgaan met ziekte, leven en dood en de evolutie daarin gedurende zowat acht eeuwen. Het is een juweel van een museum dat zeker de vergelijking kan doorstaan met het beroemde 'Hospices de Beaune' in Bourgogne.

Om terug te keren naar het aardse leven en zijn zaligheden brengen we daarna een bezoek aan de 'Brasserie de Silly', een familiebrouwerij waar de edele kunst van het bier brouwen al sinds zes generaties wordt beoefend. Het spreekt vanzelf dat proeven van het edele vocht ons aan het einde van ons bezoek niet wordt onthouden.

Voor de middaglunch keren we terug naar Lessen waar we in de mooie ontvangstruimte van het Hôpital worden vergast op een lekker driegangenmenu.

Een middagdutje staat vandaag niet op het programma want na de lunch rijden we naar Enghien ofte Edingen waar we een geleid bezoek brengen aan het prachtige park. Het werd destijds aangelegd door de beroemde familie d'Arenberg in de 17e eeuw en wordt beschouwd als een van de mooiste tuinen van Europa. Onder leiding van een kundige gids verkennen we het 180 ha grote park met zijn thematische tuinen, zijn waterpartijen en zijn oude gebouwen.

Het einde van onze excursie is voorzien rond 17u30 waarna we de terugreis naar onze contreien aanvaarten.

Opstapplaatsen

7u30 Dendermonde

8u Erpe-Mere pendelparking E40

Dagindeling

9u Onthaal met koffie in het Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos

11u30 Rondleiding in de Brasserie de Silly

13u Maaltijd in het Gasthuis

15u Rondleiding met gids in het Park van Edingen

Omstreeks 17u30 einde excursie en terugrit

Deelnameprijs 50 € p.p. Inbegrepen : busvervoer, 2 bezoeken met gidsen, lunch en drank (witte/rode wijn, water of pintje bier).

Betalingsvoorwaarden gelieve de deelnameprijs te willen overschrijven op rekening BE09 2930 0045 6157 van Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst uiterlijk 15 september 2017.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 50. Wie zeker mee wil wacht best niet te lang. Wie niet kan inschrijven via mail kan gebruik maken van het algemeen inschrijvingsformulier in het clubblad en stuurt het naar onderstaand adres. Niet vergeten de opstapplaats te vermelden.

Harry Deroover derooverharry@hotmail.com 052/210551
Vondelparklaan 1 9200 Dendermonde



VERSLAG : LENTEWANDELING OSBROEK EN STADSPARK AALST – 18 APRIL 2017

27 staplustige leden boden zich op deze mooie dag aan in de Frans Blancquaertdreef om van het frisse groen te genieten. De weergoden waren ons gunstig gezind zodat het een mooie wandeling zou worden.

Het Osbroek was vroeger een laaggelegen overstromingsgebied van de Dender, zodat we ons aan wat natte voeten konden verwachten. Doch dankzij de droge periode die wij de weken vooraf hadden gekend bleven onze voeten netjes droog. De meesten waren er ook op voorzien en hadden kloeke stapschoenen aangetrokken.

Onze gids Marcel leidde ons vlot door het Osbroek. Niet de klassieke toer die de meeste wandelaars bewandelen (= langs de buitenkant) maar wel er volledig doorheen. Een wistjedatje : het Osbroek heeft ook straten, althans de paden dragen toch de naam er van. Zo zijn er o.a. de Sparrenlaan, de Kasteeldreef, ook de Osbroekstraat en nog enkele andere. De paden waren goed begaanbaar. Hier en daar kwamen we wel in aanraking met de gevolgen van de winterse stormen en lagen er bomen tegen de vlakke, meestal met de wortels er nog aan zodat een groot gat gaapte naast de gevallen reus. Ongeveer halfweg betraden we een afgesloten stuk van het Osbroek "de nieuwe wildernis" genoemd. Hier lopen sedert een aantal jaren een aantal Gallowayrunders en ook sedert kort een Schotse Highlander (met jong) vrij rond, en men kan deze dieren gewoon benaderen. Ze zijn wel heel schichtig en verstoppen zich meestal voor de wandelaars. Wij hadden evenwel het geluk van er een aantal, weliswaar niet al te dichtbij, te kunnen zien. Na dit afgesloten stukje Osbroekwildernis verlaten te hebben, stapten we verder in het Osbroek en gingen terug richting startplaats waarbij we ook een aantal vijvers passeerden. Deze werden gevormd door uitgravingen (waarschijnlijk voor wegenwerken).

Het was tijd geworden voor een verfrissing en met frisse moed stapten we richting "Melkhuisje" in het stadspark. We hadden geluk. De zon scheen nog steeds en het terras was vrij zodat hier gretig gebruik van werd gemaakt. Het door onze club aangeboden drankje smaakte er nog beter door. En wees gerust : het ging niet over "melk".

Na deze verpozing werd de wandeling hernomen en stapten we het 15 ha groot stadspark rond. Eerst richting Spiegelvijver en nadien in het bosgedeelte er naast. Zo belanden we dan op de grote wandelpaden, die het stadspark doorkruisen. Het park werd aangelegd tijdens de eerste wereldoorlog om werk te verschaffen aan werkloze Aalstenaars, om zo deportatie te vermijden.

Men heeft er iets enigszins van gemaakt. Meer dan 5650 bomen (ongeveer 200 soorten) en 34000 struiken werden er geplant. In de 2 vijvers, gekend als "Grote Ballonvijver" en "Kleine Ballonvijver" werden ongeveer 21000 vissen uitgezet. Het park is dan ook enorm goed gekend bij de natuurliefhebbers wegens zijn enorme diversiteit aan bomen, waaronder een aantal merkwaardige en zeldzame exemplaren. Het was aangenaam wandelen en de tijd maar ook de wandeling ging plots snel voorbij. Een aantal deelnemers namen afscheid en trokken huiswaarts. Iets meer dan de helft spoedden zich evenwel naar het gloednieuwe sportcentrum "Schotte", vlak naast het stadspark om er in de grote cafetaria te genieten van een warme maaltijd. En dat het lekker was kunnen we u bevestigen.



UITNODIGING : MOSSELRIT LANGS DE OUDE VEERPONT VAN PERKPOLDER KRUIJNINGEN

56 Km

De Bult van Zeeuws Vlaanderen

Omschrijving : Dagrit 56 km

De rit gaat langs zeer rustige en heel lichtlopende fietswegen zoals die alleen in "Hollands Zeeland" bestaan. 20 kilometer langs de Westerschelde.

's Middags lunchen we ergens in de buurt van Perkpolder.

Een aanrader voor wie houdt van de Westerschelde, natuurlandschappen, kreken, kanaaltjes, schaduwrijke dreven, licht golvende landschappen, bossen en bomenrijen. U hoeft echt GEEN geofiede of afgetrainde fietser te zijn.

De E-bikers passen hun snelheid aan aan de niet-E-bikers.

Fietsen in Holland is de MAX.

Mosselsouper :

Na de rit zijn er mosselen in het gekende Mosselrestaurant "De Oude Haven" Waterpoortstraat 3 in Philippine, gelegen rechtover het mosselmonument.

(deelname mosselsouper liefst opgeven bij inschrijving fietsrit)

Wanneer:

Bij een dagje goed weer in juli of augustus 2017 - samenkomst 10.15 u - vertrek stipt 10.30 u

De datum wordt per mail of telefoon medegedeeld een paar dagen voor de fietstocht.

U mag nu al uw naam opgeven indien interesse.

HEEL BELANGRIJK : Voor de mensen die willen meefietsen maar die geen fietsdrager hebben om hun fiets mee te nemen, is er mogelijkheid een fiets (gewone fiets of e-bike) TE HUREN in Hulst. Gelieve dit te vermelden bij de inschrijving.

VERZAMELPUNT :

Parking Statonsplein (Parkeergedeelte naast Boerenbond)

Verplaatsing : Met eigen vervoer. Een goede GPS is wel aan te raden.

Deelnamekosten :

Fietstocht: Nihil. Onze club neemt de verzekering ten laste.

Lunch 's middags: Ter plaatse zelf te betalen.

Mosselsouper: Ter plaatse zelf te betalen.

Inschrijving :

Verplicht voor de verzekering, met opgave van telefoon of GSM (zal alleen gebruikt worden ingeval van nood of hoogdringendheid), bij : **Herman De Neve Sparrestraat 38 - 9920 Lovendegem tel 09/372 88 97**

E-mail hermandeneve@hotmail.com / GSM 0479/885 002

Deelname aan mosselsouper en/of huren van fiets eveneens opgeven.

Ingeval van afgelasting zullen de inschrijvers tijdig telefonisch verwittigd worden.

We verwachten voor deze prachtige rit een talrijke opkomst, een stipt vertrek en duimen alvast voor goed weer en laat de mosselen dan maar komen !!!

Werkgroep Fietsen en Wandelen

Herman en Rita De Neve-Remue



UITNODIGING FIETSTOCHT (waarschijnlijk in de loop van de maand september)

We fietsen langs de boorden van de Durme en de Schelde. Een mooie brok natuur is het decor van deze rit.

We fietsen doorheen liefelijke dorpjes zoals Sombeke en Moerzeke

Er is natuurlijk een drink- en plaspauze voorzien.

Start : 14 uur

Samenkomst op de ruime parking van de Mira brug in Hamme.

Afstand : 35 KM

Er zijn wel enkele stroken bij met fijne steentjes als ondergrond, maar met een paar goede en hard opgepompte banden is dit geen probleem.

Inschrijvingen doorgeven, ofwel via e-mail (rvdjeught@skynet.be) of via telefoon : GSM 0478/322459.

U wordt dan ook tijdig verwittigd wanneer de fietstocht doorgaat.

Gelieve ook uw contactgegevens door te geven voor het geval de fietstocht niet zou doorgaan.

Tot dan

Rudy



INSCHRIJVINGSFORMULIER

Algemeen bruikbaar inschrijvingsformulier voor elke activiteit, te versturen met de post.

Inschrijvingen kunnen ook met e-mail, maar dan steeds onderstaande gegevens goed vermelden.

Ondergetekende

Straatnr. Postnr.Gemeente

Tel.GSM.....E-mail

Opstapplaats (vermelden indien gevraagd)

Reserveert een plaats, samen met voor volgende activiteit :

.....

Specifieke wensen (vb. i.v.m. eten/plaats/e.a.)

Formulier versturen naar de inrichter van de activiteit en het gevraagde te betalen bedrag of voorschot storten op rekening van de club tegen de vooropgestelde datum : BE09 2930 0045 6157 Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst Bic : GEBABEBB

VERSLAG : DAGUITSTAP NAAR OUDENAARDE OP DINSDAG 25 APRIL

Harry had de organisatie van de daguitstap naar OUDENAARDE op zich genomen. Op het eerste gezicht geen risicoloze opdracht. Oudenaarde, een provinciestadje met name door velen gekend, dus ogenschijnlijk een uitstap zonder uitschieters. Niets is minder waar geworden. Deze stad, gelegen in de "Vlaamse Ardennen", wereldberoemd geworden door de beroemdste Vlaamse wielersporters heeft nog andere pijlen op zijn boog .

Wij vielen van de ene verrassing in de andere.

Onze twee gidsen leiden ons van de ene bezienswaardigheid naar de andere, allen zeer centraal gelegen. Het mooie weer, het lekkere ontbijt en de mooie lunch 's middags maakte er een zeer mooie daguitstap van.

Een zeer kwalitatieve en geslaagde organisatie van Harry, waarvoor dank van alle deelnemers. Beelden spreken in dit geval meer dan woorden. Zie daarom de foto's als bevestiging in bijlage.

Ignace



VERSLAG : WANDELING IN HET WESTHOEKRESERVAAT DE PANNE, PROVINCIAAL DOMEIN "DE NACHTEGAAL", DE DUMONTWIJK OP 02 MEI 2017

Martin, onze buschauffeur van firma De Ras, was heel goed op tijd, alsook de deelnemers, zodat we in Erpe-Mere de carpoolparking voortijdig konden verlaten.

In Dendermonde stond ook iedereen klaar en na de gebruikelijke Aalsterse en Dendermondse begroeting! konden we lachend onze reis naar De Panne verder zetten.... De zon reisde mee!

Met ondertussen een half uur vertraging door de ons gekende Belgische files kwamen we in De Panne in het koffiehuis Coffeeline aan, waar onze voorzitter ter plaatse iedereen verwelkomde.

Een lekkere koffie, thee of warme chocolademelk samen met een chocoladekoffiekoek kon iedereen bekoren.

Om 11.00u vatten we onze wandeling aan. Bovenaan de Esplanade hielden we even halt aan het standbeeld van Leopold I ; achter hem zagen we het heel brede strand van De Panne opduiken.

Het zeewater stond op zijn laagste peil, ideaal voor het gebruik van de zeilwagentjes, de typische sport van deze stad. We wandelden verder langs de immense vlakke naar de hoofdingang van het 340 ha Westhoekreservaat.

Het oudste Vlaams Natuurreservaat, opgericht in 1957, heeft een variatie van zeereep-, loop- en paraboolduinen, grijze en blonde duinen, duingraslanden en kalkmoerassen.

Van op één van de 3 uitkijpunten kregen we een mooi overzicht van het uitgestrekte duinlandschap, de zee en het grensland Frankrijk. Dichtbij in de diepte bevindt zich een duinpanne, wat meteen een verklaring geeft hoe de naam "De Panne" is ontstaan.

De Konikpaarden en de Schotse Hooglanders die 3/4 van het domein vrij kunnen bewandelen konden we spijtig genoeg alleen maar bewonderen op de fotoborden !

Na een paar korte stop's kwamen we rond 13:00u aan in het Provinciaal Domein "De Nachtegaal" voor onze picknick. Het buitenterras en de dranken aan democratische prijzen kon iedereen smaken en er was nog tijd over om binnenin het centrum een bezoekje te brengen.

Om 14:50u bracht de bus ons naar het gemeentehuis, het startpunt voor de wandeling naar de Dumontwijk.

Bruno, onze gids, ging even met ons de geschiedenis in om de tijdsgeest en het ontstaan van de Dumontwijk te verklaren en dit met zijn duidelijk en vérdragende stem, wat de minder goed horende onder ons konden appreciëren.

De vele huisjes zijn geklasseerd erfgoed, sommige nog in volledig originele staat, andere mooi gerestaureerd en enkele die toch een beetje afwijken van het oorspronkelijke en dringend aan restauratie toe zijn!

De regen was ondertussen binnengeslopen en na een 1u1/2 besloten we onze tocht af te ronden met een bezoekje aan het "Pannepotje" cafeetje, waar we uit een rijkelijk grote bierkeuze een drankje gratis aangeboden kregen van de club.

Achter de hoek stond de bus op ons te wachten en konden we rond 17:30u vertrekken naar de markt van Veurne om een warme maaltijd te nemen in het restaurant "Exelsior".

Er was nu tijd om lekker na te praten over de dag, een aperitiefje te drinken, ..veel lachen!, een tomaat garnaal als voorgerecht, een lekker vis-of vleesgerecht met frietjes of kroketjes en als afsluiter taart met koffie.

Om 20:00u werd besloten om de terugkeer aan te vatten, we hadden nog een lange rit voor de boeg!

We hebben vandaag veel gebabbeld, veel gelachen, gezonde zeelucht opgesnoven, onze nieuwelingen onder onze vleugels genomen en lekkere dranken en spijzen genuttigd, een goed vakantiegevoel gehad vandaag!

Meer moet da nie zijn!

Hop naar de volgende uitstap.....

Groetjes Johan



VERSLAG : DAGUITSTAP NAAR GHELAMCO ARENA EN HAVEN VAN GENT OP 23 MEI

Een hoogdag voor elke voetbalfan

Dinsdag 23 mei stond al een tijdje met stip genoteerd in de agenda van menig clublid.

Een geleid bezoek aan de indrukwekkende Ghelamco Arena, sinds een paar jaar de thuishaven van AA Gent is immers een buitenkansje voor elke voetballiefhebber, ja zelfs voor de enkelingen onder ons die op zich niet echt in voetbal geïnteresseerd zijn.

De 50 beschikbare plaatsen waren dan ook al vlug ingenomen en op de door Hugo De Troyer aangelegde wachtlijst stonden ook nog een aantal gegadigden. Jammer maar helaas.. afzeggingen bleven uit.

Iedereen – op één uitzondering na – was stipt op tijd aan de diverse opstapplaatsen en op het voorziene tijdstip bereikte onze autocar de Gentse voetbaltempel. En een tempel is het inderdaad. Alles, al van bij het betreden van de monumentale inkomhal, ademt klasse en grandeur uit. Dit is of zou moeten een plek zijn waar elk jaar voor de prijzen wordt gevoetbald en liefst ook Europees wordt geschitterd.

Twee groepen van elk 25 mensen werden door twee gidsen op sleeptouw genomen voor een exclusieve rondleiding waarbij ons geen plekje werd onthouden – behalve dan het kantoor van de trainer en de lokalen waar de bestuurders actief zijn. De ontvangstzaal voor vips met plaats voor 1300 gasten, maar ook de ruimte omheen het volledige stadion waar de 'gewone' voetbalfan aan zijn trekken komt ogen indrukwekkend.

De 'oudere' voetballiefhebber – en dat zijn wij inmiddels dus allemaal - wordt hierbij op zijn wenken bediend met reuzengrote foto's van oude gloriën van 'La Gantoise' zoals Gouden Schoenwinnaar Roland Storme, Mance Seghers, Leon Mokuna enz.. Pure nostalgie als je het mij vraagt.

De kleedkamers – normaal komt hier geen supporter- - zijn juweeltjes, de douches en jaccuzzi evenzeer, zeker wat de faciliteiten voor de Buffalo's zelf betreft. Want ja, verschil moet er zijn en dat moet elke bezoekende ploeg kunnen merken..

Indrukwekkend bij dat alles is ook het feit dat veiligheid misschien wel de eerste en hoogste prioriteit is – naast het comfort van de toeschouwers en niet te vergeten de onberispelijke grasmat die anderhalve meter boven de begane grond ligt. Speciaal voorziene nooduitgangen met zich automatisch openende poorten laten toe dat het stadion binnen de 10 minuten volledig kan worden geëvacueerd.

Eén ding kregen we echter niet te zien: de spelers. Want die mochten de dag voordien met vakantie na een succesvol seizoen dat uiteindelijk resulteerde in opnieuw Europees voetbal, te beginnen met de voorrondes. Dus geen spelers te zien in het bad, die moesten enkele dames in ons gezelschap zich er dan maar bij dromen..

Iedereen in de groep was onder de indruk. Telkens we nu de arena zullen zien baden in het (blauwe) licht bij het voorbijrijden op de autostrade zullen we graag terugdenken aan ons bezoek. Al zullen er zeker ook bij zijn die het bijwonen van een thuismatch van de Buffalo's al op hun programma hebben staan.

Er wachtte ons nog een stevige en lekkere lunch in de brasserie van het stadion waarna dringend de steven dienden gewend richting de Gentse Haven waar een verbaal uit de kluiten gewassen dame ons vanop de bus doorheen de diverse havenfaciliteiten gidste. En die laatste zijn zonder meer een stuk uitgebreider dan men geneigd is te denken. 'Gent Zeehaven' heeft zijn naam zeker niet gestolen en menig aangemeerd zeeschip was daarvan ook het bewijs. Naast tal van Kmo's zijn hier ook economische wereldspelers gevestigd als Arcelor Mittal (het vroegere Sidmar) en Volvo. Niet minder dan 70.000 werknemers verdienen in en door de Haven de kost. Het kanaal Gent-Terneuzen zorgt er voor dat de Haven een vlotte en directe verbinding heeft met de zee. De term 'Zeehaven' is dus helemaal niet zo maar uit de lucht gegrepen.

Evenwel, de rondleiding in de voormiddag en vooral de uitgebreide lunch eisten hun tol bij sommige 'haventoeristen' die wel nog allemaal de gids hoorden maar niet meer echt zagen waar ze het nu echt wel over had.. Een middagdutje is voor menigeen een goede en gezonde gewoonte die men zo maar niet meteen weer kwijt raakt..

Geen nood.. aan de Lourdesgrot in Oostakker was iedereen weer wakker om te genieten van de zon en van een goede pint bier of ander lekkers. Veel kaarsen werden er evenwel niet meer aangestoken en voor nog andere devotie was het inmiddels blijkbaar ook te warm geworden.

'Moe maar zeer tevreden' werd de terugrit aangevat en deze keer mochten de mensen uit het Zoete Waasland als eersten van de bus en moesten de Ajuinen eerst nog via Dendermonde passeren. Maar die laatsten waren dan weer blij daar eens lucht van goede kwaliteit te kunnen opsnuiven. Want dat hadden ze een paar weken lang niet meer kunnen doen..

Bedankt Hugo voor de organisatie van deze zeer mooie en boeiende uitstap die dan ook nog eens door de weergoden gezegend was.

Harry



VERSLAG : DAGUITSTAP MET WANDELING ROND WATERLOO OP 22 JUNI 2017

Met een klein beetje vertraging kwam onze reeds gekende chauffeur Martin vanuit Dendermonde aan op de pendelparking Erpe-Mere.

Het was een opsteker voor het bestuur dat we weer een aantal nieuwe leden mochten verwelkomen.

Na de gebruikelijke files vóór en rond Brussel verscheen de Leeuw van Waterloo; het zicht stond nog in ons netvlies gegrift van bij onze schoolreis uit onze kindertijd !

Onze gids en tevens clublid Robert Rimez en zijn echtgenote stonden ons reeds op te wachten. Zijn voorstel om eerst een koffietje te drinken en een plasje te doen werd door iedereen geapprecieerd.

Rond 11u werd de ochtendwandeling aangevat, de zon en de warmte waren veelvuldig van de partij, doch deze maal een beetje te veel van het goede ! De glooiende landschappen en mooie vergezichten waren een streling voor het oog en zo konden we ons een beetje voorstellen hoe de slag van Waterloo zich hier heeft afgespeeld.

In de namiddag werd alles ons nog veel duidelijker !

Om ons door de extreme warmte een beetje te laten afkoelen en de uitgerekte groep samen te laten komen, werden er door de gids regelmatig stops ingelast op schaduwrijke plaatsen. Ondertussen konden we onze gratis frisse flesjes water uitdrinken die onze voorzitter had meegebracht en samen met Hugo had uitgedeeld bij de start van de wandeling.

Rond 12u30 kwamen we aan in het restaurant 'Le Lion du 1815' dachten we ! Ondertussen was de naam van het restaurant gewijzigd in 'Le Boucher du Maximus'; gelukkig had onze attente Hugo dit op het internet tijdig opgemerkt. Het eten werd door iedereen gemaakt. Als voorgerecht kregen we Caesarsalade met kip, als hoofdgerecht Onglet à l'échalotte en als afsluiter lekker vanille-ijs met aardbeien !

Ondertussen had onze voorzitter de aanwezige bestuursleden en de gids bijeengeroepen om het namiddagprogramma wegens de exuberante hitte aan te passen, want wandelen in deze hitte was niet meer verantwoord !

Met een kleine toeslag van 11€ (groepstarief voor senioren) was het driedelig bezoek aan de site van de 'Leeuw van Waterloo' een zeer goed alternatief. Het nieuwe museum 'Het Memoriaal 1815' dat ondergronds is gelegen was niet alleen een aangenaam gekoelde omgeving, doch vooral een prachtige tentoonstelling die de tijdgeest, belangrijke figuren en data weergeeft, waarin Napoleon de strijdheer was in de verschillende veldslagen. Een echte aanrader !

Daar we in de voormiddag door het omliggende landschap hadden gewandeld, konden we het ons nog beter voorstellen. Als laatste was er de 3D film rond de Slag van Waterloo. De bevelhebbers stonden naast ons te praten, de paarden met ruiters raasden ons voorbij en de grond daverde onder onze voeten door de vele kanonschoten; we zaten er echt middenin, toch eventjes stilstaan bij de vele gesneuvelden ! Nadien kon je het naastliggend rond gebouw 'Het Panorama' bezoeken waar de 'Slag om Waterloo' op ronde wanden met grote muurschilderingen werd weergegeven.

En als laatste voor de 'die hards' de beklimming 'De Heuvel van de Leeuw', 226 trappen naar boven ! Het zicht boven was mooi en ja, 54 jaar later stond ondergetekende hier terug ... maar dan met 4 rustpauzes om boven te geraken !

De meesten hadden zich ondertussen laten verleiden en verwennen door de gebruikelijke traktatie van de kas en genoten van een streekbiertje.

Onze voorzitter richtte nog een dankwoordje aan onze gids en echtgenote en spraken af dat de voorziene namiddagwandeling in Lasne zou tegoed gehouden worden voor een volgende keer.

Bij de terugkeer naar huis werd onze buschauffeur Martin bedankt voor de veilige rit en onze voorzitter Ignace voor de puike organisatie van deze mooie daguitstap.

Johan



SFEERBEELDEN VAN HET ETENTJE VRIJE TIJD OP DONDERDAG 1 JUNI 2017



PERSONALIA

Nieuwe Leden :

Walter CORTHALS, partner van ons clublid Marleen TIMPERMAN, uit Hofstade
Paul JANSSENS, partner van ons clublid Christiane DE WINTER uit Erpe-Mere
Marie-Jeanne DE SWAEF en haar echtgenoot Jean-Pierre BRAILLARD uit Aalst
Hugo VAN CAELENBERGH en zijn echtgenote Lydie BOGAERT uit Wichelen
Danny VANDERMEEREN partner van ons clublid Monique DE MAN uit Waasmunster
Luc GOOSSENS en zijn echtgenote Annemie DOOREMONT uit Serskamp
Helga DE RIDDER en haar echtgenoot Guy DE BACKER uit Erpe
Marie-Jeanne SCHEERLINCK en haar echtgenoot Luc VANHASSEL uit Leerbeek
Wilfried STRUYF en zijn echtgenote Fabienne BARBE uit Roosdaal
Nicole VAN VAERENBERGH uit Aalst
Felicien HANSSENS en zijn echtgenote Anne-Marie DUCHESNE uit Halle
Karel MOENS en zijn echtgenote Mia BRUSSELMANS uit Hamme
Ivan ELOOT en zijn echtgenote Mireille VAN MALDEREN uit Aalst

Wij heten hen van harte welkom in onze vereniging.

Overlijdens

Juliette VAN DAMME, overleden op 12.05.2017, weduwe van Marcel GOOSSENS
Wij delen in de rouw van de familie van deze dierbare overledene

Vieringen in het derde kwartaal 2017

95-jarigen

Marie-José DE FRU uit Galmaarden op 20.09.2017

90-jarigen

Jan NEUKERMANS uit Gooik op 02.07.2017

Paul DE MAN uit Nieuwerkerken op 30.07.2017

85-jarigen

Hilaire DEPLANTER uit Ninove op 02.07.2017

André VAN DORSSELAERE uit Stekene op 29.08.2017

80-jarigen

Delphine MONSIEUR uit Affligem op 31.08.2017

Wij wensen deze jarigen nog vele gelukkige jaren in een goede gezondheid

60 jaar huwelijk

Lodewijk CORNELIS en Maria VAN CUTSEM uit Ninove op 04.09.2017

Jean STALPAERT en Jacqueline DE SAEDELEER uit Erpe-Mere op 30.09.2017

55 jaar huwelijk

Frans VANDERSPEETEN en Magda FOUTRE uit Roosdaal op 01.08.2017

Frans DE PELSMAEKER en Irene DE WINTER uit Denderhoutem op 08.09.2017

50 jaar huwelijk

Eddy VIJLDERS en Monique ROTTHIER uit Sint-Niklaas op 08.07.2017

Jaak HERREMANS en Véronique LAPAGE uit Nieuwenhove op 14.07.2017

Godelieve VAN DAELE en Freddy VAN HAUWERMEIREN uit Lede op 29.09.2017

Wij wensen hen samen nog een lang en gezond huwelijksleven

Indien u verneemt dat een lid van onze vereniging ernstig ziek zou zijn of overleden is, geef dan a.u.b. een seintje aan één van onze bestuursleden. Soms vernemen wij dat in de club veel te laat of zelfs helemaal niet.

Ook indien we huwelijks- of geboorteverjaardagen zouden vergeten zijn geef ons dan een berichtje.

Informeer ons ook zeker indien u van adres en mailadres verandert !!!

Dank voor de medewerking.

AANDACHTSPUNTEN

OP DE AGENDA (eenmalige activiteiten in het 3de kwartaal 2017)

- Juli of augustus : Mosselrit
- Augustus of september : Fietstocht
- Donderdag 14 september : Etentje vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag in Affligem
- Zondag 17 tot donderdag 21 september : Meerdaagse reis Friesland, Bremen en Hamburg
- Donderdag 28 september : Daguitstap Lessen

VERDER IN HET CLUBBLAD STAAT DE (voorlopige) ACTIVITEITENKALENDER VOOR 2017. Noteer alvast de data in jullie agenda.

NIET TE VERGETEN (regelmatige activiteiten)

- VRIJETIJD EN ONTMOETINGSNAMIDDAG telkens om 14u30 in het CULTUREEL CENTRUM IN DE ABDIJ VAN AFFLIGEM : Donderdag 14 september (uitzonderlijk 2de donderdag gezien de meerdaagse reis)



OUD WORDEN

Een lange lijst met medische, latijns geïnspireerde
geheimtaal
Ontsluit de haperingen en reparaties aan ons eigen
lijf
Onthutst van wat ons overkwam, recent en lang
geleden.
Maar eens schiep God de mens met
onvolkomenheden
Jawel, met heel veel reparatiewerk daarna
De dokters en chirurgen kunnen ervan leven, hoera
Waar is de tijd dat men niet dacht aan al die dingen
En onbesuist in volle kracht ging spelen en ging
zingen
Toch worden wij vooruit geduwd of wij het willen ja
of nee
Onverstoorbaar verder tot de laatste ademtocht o
wee.
Moeder waarom leven wij ?
Doorgegeven leven naar een nieuwe tijd, dat ja
ongetwijfeld
Waar andere generaties zelfs tot in the cloud

Met facebook, twitter, messenger en ook Inst-
agram, my God
Ons doen beseffen dat wij met ons trage denken
Al wat the cloud verbergt aan niemand kunnen
schenken
Maar wel In de top tien, vergeetachtig en dikwijls
over ' t hoofd gezien
De autosleutels van rinkelend metaal, zoeken doen
wij allemaal.
Hoofdschuddend TV nieuws ondergaan, sluimerend
relaxend weg in onze zetel
Houden wij ons vast aan wat ons bindt.
Koesterend de christelijke waarden van weleer,
terwijl men kerken sluit, soms doet dat zeer.
Eén groot geheim, gesloten boek waar ik ook zoek
Hoe lang nog onze levensweg, met kleine kwalen of
met grote pech ?
Nicht raisonieren, adem diep, beweeg constant,
wandel en fiets
Iets trager dan weleer, slaap steeds gerust, ont-
waak, voorlopig toch, en leef !

Jan Joos
Overmere 19 mei 2017



Retouradres:
Marcel Goeman
Heuvel 89B
9320 Erembodegem

Driemaandelijks tijdschrift P809044
Afgiftekantoor 9550 HERZELE
23ste jaargang - Nummer 91 - 3de kwartaal 2017



ZONNIGE EN WARME ZOMERGROETEN VANWEGE HET BESTUUR

AGNES, HARRY, HUGO, IGNACE, JOHAN, MARCEL, MARITTA, MONIQUE, ORPHA EN RUDY

